

PAROCHIEBLAD

SINT ANNA-LAMBERTUS

& SINT THERESIA-SINT JOZEF

**ITE AD JOSEPH...GAAT NAAR SINT JOZEF!**

Op 8 december jl. gebeurde er in Rome iets opzienbarends. Onze paus Franciscus kondigde met onmiddellijke ingang een bijzonder Jozefjaar aan. Jozef, de beschermer en hoeder van het heilige gezin, zou het komende jaar (tot 8/12) voor velen een leidsman en toevlucht kunnen zijn. Deze afkondiging gebeurde exact 150 jaar nadat de Heilige Jozef tot patroon van de universele Kerk was uitgeroepen. Zelf heeft de paus een grote devotie tot Sint Jozef en wel tot de 'slapende Sint Jozef'. De paus vertrouwt zijn zorgen toe aan Sint Jozef door de briefjes, beschreven met zijn noden, onder een beeldje van de slapende Jozef te leggen. Zoals Jozef juist in zijn slaap de goede ingevingen kreeg om te handelen naar Gods wil, zo moge ook zijn voorspraak ons helpen om de goede ingevingen te volgen. Ook wij worden vaak en zeker nu in deze onzekere tijd geroepen om afstand en stilte te bewaren en zo beschermers te zijn van het heilige in onszelf, in ons leven, in ons werk, in onze wereld. Wij zijn in korte tijd in een vreemde, surrealistische wereld terecht gekomen, buiten schijnt de zon onder een strakke blauwe lucht en toch... een haast onzichtbare vijand neemt het op tegen ons leven, tegen de hele wereld. Er is veel onrust en onzekerheid, ook veel verdriet en pijn; mensen zijn eenzaam, staan voor onmogelijke opgaven, zien nauwelijks licht, sterven en velen voelen zich machteloos... Wie zou er niet in stilte willen scheiden van dit gebeuren? Wie zou niet uit deze slechte film willen stappen om over te gaan tot orde van het gewone leven? Voor menigeen is de horizon beperkt tot het hier en nu, de kleine kring van ons leven, die nu ook nog bedreigd wordt. Maar juist nu worden wij opgeroepen om het heilige, het grote, te zien én te beschermen: Gods genade in ons en om ons heen. Wij worden aan elkaar toevertrouwd om beschermd te worden: in de ziekenhuizen, in de triagetenten, op de galerij waar ik woon, mijn burens, de mensen in de omgeving, de mensen ver weg; zij die al altijd lijden door honger, geweld, door discriminatie. Zij allen verdienen bescherming. Aan Sint Jozef willen wij hen én ons toevertrouwen, zo bidden wij, zo hopen wij. Haw Pin!

Deken John Dautzenberg

HET LAM GODS

'Geloven' lijkt iets ongerijmds. Het gaat nog als je 'geloven' gebruikt in een heel concreet verband. Dan gaat 'geloven' soms als een speer. Als je zegt: 'Ik geloof in mezelf', zal menige coach je een schouderklopje geven: 'Goed zo! Daar begint alles mee, met geloof in jezelf'. En als je tegen een ander zegt: 'Ik geloof in jou', zal die misschien ontroerd zijn, en hoogstens vragen: 'Echt?' En wie weet, komt het zover dat je met een ander een duet zingt waarvan de eerste zin luidt: 'Ik geloof in ons samen'. Als je het woord 'geloven' zó gebruikt, zal niemand je uitlachen – op een enkele drooggelopen zuurpruim na. 'Geloven' gaat ook nog als je het lekker vaag houdt. Als je, na je derde pilsje, verklaart dat je in iets hogers, in een hogere macht gelooft, zullen je kompanen daar weinig bezwaar tegen maken. Als jij dat zo voelt, is dat prima. 'Als dat jou houvast geeft, vooral ermee doorgaan'. 'Zoek jij contact met die hogere macht door een kaarsje op te steken – ook goed. Je moet vooral doen wat bij jou past'. Maar zodra je dan opnieuw concreet wordt, en die hogere macht 'God' gaat noemen, stuit je op minder begrip – om niet te zeggen: op vijandigheid. 'Geloof jij nog altijd in sprookjes? In het sprookje van een onzichtbare wereld? In het sprookje van een onzichtbare God? Iemand van wie je het bestaan niet kunt bewijzen? En als die iemand de wereld bestuurt, dan doet Hij dat wel bar slecht. Want waarom zit de mens dan zo kwalijk in elkaar dat er geen welvaart en welzijn voor iedereen mogelijk blijkt? Waarom is er dan nog altijd honger, armoede, uitbuiting, oorlog, etc.? Als wij door de een of andere Man Hierboven zijn bedacht en gemaakt – waarom hebben wij het dan in ons om feilloos voor het kwaad te kiezen? ' Etcetera, etcetera. Als je dan ook nog schoorvoetend zegt dat je katholiek gelooft, voel je het onbegrip uitdijen en de vijandigheid groeien. 'Oh, ben jij er zó een. Zo een die 's zondags naar de kerk gaat waar ze muziek maken uit het jaar toebak en waar je een meneer in een buitenissige jas achter een tafel ziet staan die jullie allemaal op een gegeven moment naar voren nodigt om een vreemd smakend wit of grauwwit schijfje te eten waarvan hij zegt dat je daardoor in contact treedt met een dissident van meer dan twintig eeuwen geleden, destijds door de Romeinen geëxecuteerd? Je moet maar zo infantiel of zo gek zijn om zo iets te geloven.... Ik neem het je niet kwalijk, hoor; maar we leven wel in 2021 en we hebben te veel informatie om zo'n verhaal nog serieus te nemen....'

En toch, medegelovigen, medezoekers naar de diepere zin van ons leven, is het dat wat Johannes de Doper bedoelt als hij de timmerman van 33 uit dat godvergeten gat Nazareth aanwijst als 'het Lam Gods'. Wij geloven niet in een God die als Hogere Macht boven de ijle nevels van ons hoogste denken zweeft. Wij geloven in een God die het gezicht heeft van die timmerman van 33 uit dat godvergeten gat Nazareth. Wij geloven dus dat op het moment dat die 33-jarige timmerman zijn kleren aflegt, en slechts bedekt met zijn lendendoek het water van de Jordaan instapt en huiverend kopje ondergaat, God zelf zich onderdompelt in de levensstroom van onze geschiedenis. En Hij schudt het niet al te frisse water van onze geschiedenis niet van zich af zoals een eend dat gewend is; Hij neemt ons lot, onze historie op zijn schouders en Hij blijft die last, die centenaarslast torsen tot op het einde der tijden. Hij torst ons lot als een Lam, een Lam dat duldt en dat bloedt.... Wat moet ik daarmee, met een God als een geduldig bloedend Lam? Kan ik niet veel beter in mezelf geloven? En in mijn vriendin of vriend? Of in een toekomst waar we allen aan moeten werken? Of in een onpersoonlijke hogere macht die toch alles bepaalt en naar zijn bestemming stuwt?

Wat moet ik met een God die eruit ziet als een weerloos Lam? Nou - ben ik (ik bedoel met die 'ik' ons allemaal), ben ik altijd zo weerbaar? Geloof ik altijd zo rotsvast in mezelf? Als ik op mijn grenzen stuit, en on-

dervind dat ik mijzelf niet aan mijn haren kan omhoogtrekken uit het moeras waarin het leven soms kan veranderen kan - nou - dan kan dat weerloze Lam mij in mijn weerloosheid beter begrijpen en dichterbij mij komen dan wie ook. En als ik mijn geloof in een ander (vrouw, man, vriendin, vriend, familie, samenleving, etc.) beschaamd zie, uit elkaar zie vallen, een puinhoop gelijk zie worden - zegt het feit dat dit Lam ook dat op zijn schouders torst mij dan niet iets wat mij optilt uit de put van mijn verdriet, mijn schaamte, mijn gevloerd liggen? Jezus Christus, Lam Gods: wees erbij als ik faal, als ik val, als ik doodeenvoudig niet meer kan. Als de façade van mijn weerbaarheid het begeeft. Als ik in mijn weerloze blootje sta. Wees erbij....

A. van den Berg



DE ROEP VAN JOEP, deze keer in een OPEN BRIEF

Maastricht, 8 januari 2021

Beste Beagle, goeie Günther,

2020 ligt achter ons, het was een vreemd jaar. Maar ik schrik als ik zie hoe 2021 zich ontvouwt. Hoewel ik van schrijven houd heb ik even gewacht. Ik kreeg geen tijd. Ik viel van de ene verbaazing in de andere. De ontwikkelingen rondom het vaccineren en presidentenwissel in America vroegen constant om aandacht. Maar nu is het dan zover. Ik schrijf. En je weet; schrijvende honden bijten niet. Of.. misschien..?

Dat mijn eerste brief een open brief is, Günther, dat leg ik in jouw hondenbak. Je schrijft mij een brief, zet er wel je naam op maar niet je adres. Dat is beslist geen vergissing. Je staat als beagle bekend om je sportiviteit en je vrolijkheid. Daar zal ik dan maar op hopen. Maar ook je eigenzinnigheid wordt vermeld. Bovenal ben je echter een jachthond. Jagen en je neus achterna daar ligt jouw kenmerk. Precies over die neus schrijf je.

Je hebt je neus – tijdens je logeerpartij in Maastricht – in een delicate kwestie gestoken. Je schrijft omdat je bezorgd bent. Je schrijft over de federatievorming in ons bisdom, over jouw kennis van gang van zaken rondom de ontwikkelingen in de binnenstad, over een structuur die niet iedereen bevalt. Je neemt het op voor bekenden die je kennelijk toch niet volledig informeren. Je spreekt over organisatiemensen die zeggen dat het effect van veranderingen het resultaat van kwaliteit en draagvlak is. En dat laatste mis je... zo schrijf je. Je pleit voor méér snuffelen aan elkaar om zo elkaar beter te leren kennen. En tot slot schrijf ik je dat ik dat allemaal met mijn baasje moet ... ?

Beste beagle, jij bent een jager; ik ben een herder. Jij jaagt op, gedreven, ik probeer bijeen te houden, eveneens gedreven. De realiteit leert dat eeuwenoude separate ontwikkelingen niet zomaar tot een gewenste én noodzakelijke symbiose komen. Maar wil je in het leven vooruit, zo zul je ongetwijfeld weten, dan moet je wel een doel voor ogen hebben. Gezapig achterover leunen past niet bij een missionair elan. En 'eeuwenoud' en 'missionair' lijken thans amper samen te gaan. Hoe was dat dan bij de eerste leerlingen?

Wees gerust; er wordt gesnuffeld; er worden plannen gemaakt om dichterbij elkaar te komen; er wacht ons een uitdagende toekomst voor de Blijde Boodschap met veel mooie momenten. Maar... waar géén wil is, is ook géén weg. Misschien dat ieder die onlangs Kerstmis vierde nog eens luistert naar wat de engelen berichtten; Vrede op aarde onder de mensen van goede wil... (in wie God welbehagen heeft)! Goede wil!

Goeie Günther, ik hoop dat je bij je volgende logeerpartij deze brief te lezen krijgt en misschien proef je dan al iets van de Maastrichtse lente, het hangt in de lucht, snuffel maar eens goed.

D'r Joep

Voor de zekerheid; mijn adres; Keizer Karelplein nummer 3 6211 TC Maastricht.

Nieuwe samenstelling parochieblad, dubbele editie.

In het dekenaat Maastricht wordt hard gewerkt aan de vorming van de nieuwe samenwerkingsverbanden van de parochies. Alleen samen ben je sterk, zo leert de praktijk. Met het verschijnen van deze editie wordt de nieuwe samenwerking inzichtelijk. Voortaan zal dit parochieblad een uitgave zijn van de Sint Servaasparochie en de parochies Sint Mathias/Sint Hubertus. Op verschillende vlakken worden samenwerking gezocht om uiteindelijk te komen tot een betere samenwerking van de binnenstadparochies. Er zijn meerdere auteurs verantwoordelijk voor de inhoud. Bij ieder artikel wordt de auteur vermeld. De papieren versie van het parochieblad is te krijgen in de kerk of de bijbehorende kapel. U kunt ook een digitale versie ontvangen door uw mailadres door te geven op het parochiekantoor. Bij de digitale abonnees zullen voortaan twee edities worden doorgestuurd; deze editie (Servaas-Matthias/Hubertus) en een andere editie (Anna/Lambertus- Theresia/Jozef). Dit komt omdat bij de vorige uitgave een gezamenlijk adressenbestand werd gebruikt en het moeilijk is in te schatten wie wat wil. Wij hopen op begrip voor deze oplossing en vragen u de niet-gewenste editie zelf te verwijderen. Wij wensen u veel leesgenot en vooral devotie en inspiratie tot christelijk leven. (DD)

.....

Aswoensdag, begin van de vastentijd

Op woensdag 17 februari 2021 begint de kerkelijke veertigdagentijd ter voorbereiding op het Paasfeest. De gelovigen ontvangen – dit jaar ivm de coronamaatregelen – een askruisje op de kruin van hun hoofd. Daarbij horen zij de woorden; ‘Bedenk, mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Zo staat de mens stil bij de vergankelijkheid van het leven en richt hij zijn aandacht op het paasmysterie en het eeuwig leven. Aswoensdag is het begin van een periode waarbij soberheid en meer toelg op gebed en naastenliefde centraal staan. Deelname aan de vastenactie in deze periode wordt van harte aanbevolen. Een bijzonder gebedsmoment is de kruisweg. Iedere vrijdag in de veertigdagentijd zal de Kruisweg gebeden worden in de Basiliek om 15.00 uur. Samen trekken we biddend en overwegend langs de veertien staties. Ook is er in deze periode méér gelegenheid om je geestelijk leven op orde te brengen. De priesters ontvangen u graag voor een persoonlijk (biecht-)gesprek. Maak gerust een afspraak! De veertigdagentijd duurt tot en met paaszaterdag. Een indrukwekkende tijd voor wie er intens op ingaat. Laten we elkaar als gelovigen bemoedigen om er een goede tijd van te maken.

.....

Een bijzondere kruisweg uit de Don Boscokerk

Onlangs is de Maastrichtse parochiekerk van de H. Joannes Bosco (Heugemerveld) verkocht. De kerk was eerder al onttrokken aan de katholieke eredienst. Van de inventaris zijn 48 objecten toevertrouwd aan Stichting Schatkamer Sint Servaas. De Don Boscokerk werd in 1958 gebouwd naar ontwerp van de architect Harry Koene (1908-1995). Ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Jan Jansen in 1984 werden er door C. van de Goor veertien Sphinx-tegeltableaus beschilderd met een kruisweg. Het thema ‘Samen kerk zijn’ wordt in elke statie verbeeld door de aanwezigheid van ‘gewone’ mensen (Maastrichtenaren) die Jezus vergezellen op Zijn kruisweg. Maastrichtse stadsgezichten en landschapselementen vormen de achtergrond van de kruiswegstaties. De kruisweg uit de Don Boscokerk zal van 17 februari t/m 24 mei 2021 het middelpunt vormen van een Passietoonstelling in onze kruisgang. Bij die gelegenheid zal er ook een meditatieboekje verschijnen. Houdt u onze website in de gaten! (PC)

**God wil geen offer, geen plicht en geen gift.
Hij wil jou!**

visje
www.vijsjePOSTERS.nl

Oproep/ Oproep, daot met aan 't Stille Licht

Op kerstavond is het initiatief van John Eijssen samen met De DD Stadsschutterij gestart en is men begonnen met de "pelgrimstocht" HET STILLE LICHT. 'Stille' slaat op eenzaamheid en werkelijke stilte, 'licht' slaat op hoop en vooruitzicht op beter. Mooi idee om alles wat U lief is, een teken van licht te geven! Uw eigen intentie, eigen beleving, eigen persoonlijke motivatie om het licht dat u bij u draagt (een gezegende olielamp) over te brengen aan een kaars in de Onze lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek. Laten wij stilstaan voor alle overledenen aan Corona maar ook aan alle mensen waarvan wij afscheid moesten nemen in bijna stilte gedurende deze bizarre tijd. Maar ook voor iedereen die het licht mogen ontvangen en brengen voor hoop. Er wordt individueel of als echtpaar gelopen elke dag om 17.30 uur vanuit de Cellebroederskapel aan de Brusselse straat. Waarom vanaf de Cellebroederskapel? De monniken van de Cellebroederskapel waren al vanaf 1512 belast met de zorg van een andere pandemie namelijk de pest en gingen vanuit hun klooster aan de Cellebroederstraat de binnenstad in om zieke mensen te verplegen en bij overlijden te begraven. Zo krijgt men de geest van de Cellebroeder en de innige intentie en herdenking weer levend. Er is een gastenboek waar iedere deelnemer aan de wandeling naar de Basiliek zijn boodschap in kan schrijven en zo ontstaat er een mooi document met ieders eigen intentie. Meer informatie en waar u zich kunt aanmelden www.coronainmaastricht.nl Dus beste parochianen; meld u aan en laat het licht branden. Ook andere vragen kunt u die sturen naar john.eijssen@cellebroederskapel.nl

**De duivel is niet van gisteren,
Hij is van vandaag!**

visje
www.vijsjePOSTERS.nl

Kwartaalmagazine 'De Sleutel'

Het bisdom Roermond geeft elk kwartaal het magazine De Sleutel uit. Vanaf het najaar van 2020 is het blad over geloof en leven in Limburg compleet vernieuwd: kleurrijke reportages, interviews, achtergronden en veel foto's. Voortaan verschijnt De Sleutel vier keer per jaar, dikker en kleurrijker dan ooit. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. U krijgt dan viermaal per jaar De Sleutel thuisgestuurd en elke week de digitale nieuwsbrief van het bisdom in uw mailbox. Welkomstcadeau: Wie nu een abonnement neemt, krijgt de bundel 'Geloof in de praktijk' met de verzamelde columns van psycholoog Francis Keyers cadeau. Direct abonneren op De Sleutel of een proefnummer aanvragen kan via mail; persdienst@bisdom-roermond.nl. **AANMELDEN VOOR HET BIJWONEN VAN DE**

H. MISSEN

Door de corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt de gegevens van alle kerkbezoekers bij te houden. Voor de St. Anna-Lambertusparochie kan dat aanmelden op woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur via 043 – 3432814

H. COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of andere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen.

De priesters van onze parochie komen dan naar u toe.

Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met het parochiekantoor van uw parochie:

St. Anna-Lambertus 043-3432929 (ma-wo-vr 9.00 – 12.30uur) post@annalambertus.nl

DOOR DE DOOD ZIJN ONS ONTVALLEN

Sint Anna-Lambertus:

Bèr Busard St. Anna-Lambertus

Paul Martens (St. Servaas)

Wij bidden voor hun zielenrust en wensen de familie en vrienden veel sterkte.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021

Annakerk: zondag 9 mei 2021

Sint Servaasbasiliek: Hemelvaartsdag 13 mei 2021

HEILIG VORMSEL 2021

Op zaterdag 12 juni 2021

OPGEVEN MISINTENTIES

Gelieve voor het volgende parochieblad vóór vrijdag 26 februari de misintenties door te geven aan het betreffende parochiekantoor:

St. Anna-Lambertus: 043-3432929 (ma-wo-vr 9.00 – 12.30 uur) post@annalambertus.nl;

St. Theresia- St. Jozef: 043-3215591 (iedere werkdag van 10.00 - 13.00 uur)

VERHUIZING

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mail-adres?

Geef dat dan a.u.b. ook door aan de betreffende parochiekantoor.

VERHUIZING OF ZIEKENHUISOPNAME

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw mailadres? Wenst u bezoek van de priesters als u in het ziekenhuis bent opgenomen? Geef dat dan a.u.b. bij het parochiekantoor.

NOODGEVALLEN

Wanneer u dringend een priester nodig heeft en de eigen parochiepriesters onbereikbaar zijn bel: 043-631 45 00 (Larisa)



Zaterdag 30 januari

19.00 vooravondmis
Voor de bewoners van de Bilsberbaan;

Zondag 31 januari: 4e zondag door het jaar

10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Hellwig en zoon Marco; voor de
bewoners van de dr. van Kleefstraat;

**Woensdag 3 februari: H. Blasius, bisschop en
martelaar (Blasius zegen)**

19.00 H. Mis om 18.30 uitstelling en Rozen-
krans
Voor de intenties van de biddende
moeders; voor de overledenen van
afgelopen jaar;

Zaterdag 6 februari

19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Past. Ha-
betsstraat;

Zondag 7 februari: 5e zondag door het jaar

10.00 H. Mis met combo van Vocalgroep
Alliance
Ton Helwig en zoon Marco; Sjeng en
Annie Rompelberg-Janssen; Theo en
Fien Daalmans-Lemmens; Bèr Busard;
voor de bewoners van de Becanus-
straat;

Woensdag 10 februari: H. Scholastica, maagd

19.00 H. Mis om 18.30 uitstelling en Rozen-
krans
Voor de intenties van de biddende
moeders; voor alle mensen die aan
corona zijn overleden;

Zaterdag 13 februari

19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de dr. Bakstraat;

Zondag 14 februari: 5e zondag door het jaar

10.00 H. Mis
Ton Helwig en zoon Marco; Gerda
Cools en overleden familie;
Voor de bewoners van de Menno van
Coehornstraat;

**Woensdag 17 februari ASWOENSDAG BE-
GIN VAN DEVEERTIGDAGENTIJD**

19.00 H. Mis om 18.30 uitstelling en Rozen-
krans
H. Mis met oplegging van as.

Zaterdag 20 februari

19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Via Regia;

**Zondag 21 februari: 1e zondag van de veer-
tigdagentijd**

10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Helwig en zoon Marco; Jrd. Oud
Pastoor Leo Dirix; John Voorjans;
Jaardienst Giel Bouvrie; Sjeng en Annie
Rompelberg-Janssen; Theo en Fien
Daalmans-Lemmens; voor de bewo-
ners van het Mercatorplein;

Woensdag 24 februari

19.00 H. Mis om 18.30 uitstelling en Rozen-
krans
Voor de intenties van de biddende
moeders; voor de overleden vrijwil-
ligers;

Zaterdag 27 februari

19.00 Vooravondmis
Voor de overleden parochianen van
de Eenhoornsingel;

Zondag 28 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd

10.00 H. Mis met combo van Vocalgroep
Alliance
Ouders Leseur-Jansen; Ton Hellwig
en zoon Marco; Gerda Cox; José en
Tijstke Nijst- Hoogland; voor de be-
woners van de El. Gruytersstraat;

Woensdag 3 maart

19.00 H. Mis om 18.30 uitstelling en Rozen-
krans
Voor de intenties van de biddende
moeders;
voor de overledenen van de Broeder-
schap St. Lambertus;

Zaterdag 6 maart

19.00 Vooravondmis
Voor de bewoners van de Franquinet-
straat;

Zondag 7 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd

10.00 H. Mis met orgelmuziek
Ton Helwig en zoon Marco; overl.
Ouders Jacq en Mien Peters-Poels;
Sjeng en Annie Rompelberg-Janssen;
Theo en Fien Daalmans-Lemmens;
voor de bewoners van de Röntgen-
straat

**Stilte is de
zendtijd van de
Heilige Geest**

visje
www.vijsjePOSTERS.NL

LITURGISCHE KALENDER ST JOZEF EN ST.THERESIA

Van zondag 30 januari t/m 7 maart 2021



Zaterdag 30 JAN. ST. JOZEF 4e zondag door het jaar

H. Mis 17.30 uur
t.i.v.: Willy Reinders (jaard.).

Zondag 31 JAN. ST.THERESIA 4e zondag door het jaar

H. Mis 10.00 uur
t.i.v.: Jim Soulier (10e jaard.) en Lucien
Soulier: Ferry Soulier: Harrie Heinen
(jaard.).
HH. Missen van maandag 1 t/m vrijdag
5 febr. Sint Theresiakerk maandag- en
donderdagochtend 9.00 uur; Sint Jozef-
kerk woensdag- en vrijdagavond 19.00
uur

Zaterdag 6 FEBR. ST. JOZEF 5e zondag door

het jaar

H. Mis 17.30 uur

Zondag 7 FEBR. ST. THERESIA 5e zondag door het jaar

H. Mis 10.00 uur
t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van
de Zusters Onder de Bogen. Arnaud
Hesselink. Ouders Wijnands-Vrancken.
Leny van Deurse-Ritchi. Yvonne
Hermans (zesw.d.) Jan Willems en Rie
Willems-Lieben (jaard.) Jim en Lucien
Soulier: Ferry Soulier: Lei en Annie
Durlinger-Moors.
HH. Missen van maandag 8 t/m vrijdag
12 febr. Sint Theresiakerk maandag-
en donderdagochtend 9.00 uur; Sint

Jozefkerk woensdag- en vrijdagavond
19.00 uur

**Zaterdag 13 FEBR. ST. JOZEF 6e zondag
door het jaar**

H. Mis 17.30 uur

**Zondag 14 FEBR. ST. THERESIA 6e zondag
door het jaar**

H. Mis 10.00 uur

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Lies Schillings (zesw.d.) Leny van Wunnik-Gennotte (jaard.) Jacques van Wunnik. HH. Missen van maandag 15 en vrijdag 19 febr. Sint Theresiakerk maandag- en donderdagochtend 9.00 uur; Sint Jozefkerk woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

**Woensdag 17 FEBR. ST. JOZEF ASWOENS-
DAGVIERING**

H. Mis 19.00 uur voor beide parochies

**Zaterdag 20 FEBR. ST. JOZEF 1e zondag van
de veertigdagentijd**

H. Mis 17.30 uur

**Zondag 21 FEBR. ST. THERESIA 1e zondag
van de veertigdagentijd**

H. Mis 10.00 uur

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Lies Castermans-Maassen. HH. Missen van maandag 22 t/m vrijdag 26 febr. Sint Theresiakerk maandag- en donderdagochtend 9.00 uur; Sint Jozefkerk woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

**Zaterdag 27 FEBR. ST. JOZEF 2e zondag van
de veertigdagentijd**

H. Mis 17.30 uur

**Zondag 28 FEBR. ST. THERESIA 2e zondag
van de veertigdagentijd**

H. Mis 10.00 uur

t.i.v.: Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Lies Castermans-Maassen. HH. Missen van maandag 1 t/m vrijdag 5 maart Sint Theresiakerk maandag- en donderdagochtend 9.00 uur; Sint Jozefkerk woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

**Zaterdag 6 MAART ST. JOZEF 3e zondag
van de veertigdagentijd**

H. Mis 17.30 uur

**Zondag 7 MAART ST. THERESIA 3e zondag
van de veertigdagentijd**

H. Mis 10.00 uur

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Ouders Wijnands-Vrancken. Overledenen van de fam. Hameleers-Mommers (jaard.). Lies Castermans-Maassen. Leny van Deurse-Ritchi. HH. Missen van maandag 8 t/m vrijdag 12 maart Sint Theresiakerk maandag- en donderdagochtend 9.00 uur; Sint Jozefkerk woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

**Zaterdag 13 MAART ST. JOZEF 4e zondag
van de veertigdagentijd**

H. Mis 17.30 uur

**Zondag 14 MAART ST. THERESIA 4e zondag
van de veertigdagentijd**

H. Mis 10.00 uur

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen. Jim en Lucien Soulier. Ferry Soulier. Dames Oomes. Annie en Piere Ploumen-Schillings. Sjef en May van de Weijer-Cremers

De volgende bedrijven maken het ons mogelijk om het parochieblad ook voor 2021 in stand te houden.

Sigarenmagazijn Drogisterij Schrijvers

Keurmeestersdreef 121 A 6216 ED Maastricht tel.: 043-343.02.59

Walpot Uitvaartverzorging tel.: 043-361.28.05

Tongerseweg 114, 6214 BC Maastricht beheerder uitvaartcentrum Ac. ziekenhuis Maastricht

Ingenieursbureau ing.Ad van As, beëdigd deskundige Bouwproblemen?

Eerst onafhankelijk advies!! Belfort, tel.: 043-343.02.53



EEN BEZIELD VERBOND, zestig jaren jong

Daar stonden jullie dan, JO & JOSE HOCHSTENBAG-WEVERS, op 3 januari 2021, de zondag van Driekoningen, te luisteren naar de lofzang op Mestreech die Madieke, Joline en Christine, geaccompagneerd door Frank Steijns, speciaal voor jullie ten beste gaven. Jo legde zijn arm om de schouders van José - een gebaar dat hij al meer dan zestig jaren maakt, maar het oogde zo jong en vitaal dat de tijd leek terug te vloeien naar 2 januari 1961 toen jullie elkaar de rechterhand reikten in onze St. Theresiakerk om, van even grootse als innige voornemens bezielde, het verbond aan te gaan dat mensen in liefde samensmeedt. Liefde die jullie dagdagelijks vertaalden in trouw, in hechtheid. Maar de impuls van het eerste uur is altijd gebleven. Dat zagen we in de echtheid van dit gebaar. Jullie verbond heeft altijd zijn ziel behouden. Dat zie je ook in de wijze waarop jullie met elkaar samenwerken als jullie met z'n beiden als gastheer en gastvrouw fungeren bij de Cecilia-avonden en de andere feestelijke evenementen van ons St. Theresiakoor. Jullie voornemens, op die 2e januari 1961 bezegeld, hebben de jaren door nog aan innigheid gewonnen, want jullie gedeelde geluk heeft zich aanzienlijk vermenigvuldigd. En al jullie nakomelingen hebben diezelfde innige bezielde meegekregen. Zoals Iron terecht zei: 'Ik ken geen familie die zo hecht is als de onze'. 'Hecht' word je niet op commando, 'hecht' bèn je. 'Hecht' is een gave; die geef je als man & vrouw, als vader & moeder, als (over)Opa & (over) Oma dóór, die straal je uit, juist ook naar de overige mensen die jullie levenspad bevolkten. En dat zijn er nogal wat. Ze konden er niet in complete getale bij zijn, op deze wintermorgen in het kersverse jaar 2021 - een jaar dat ons tot gemengde voorgevoelens stemt. Maar jullie bezielde verbondenheid, stralend uit jullie ogen toen jullie in de oldtimer wegreden, gaf ons allen een impuls van toekomst, dankzij de liefde die sterker is dan alles. Die zestig jaren jong houdt.

HEER, HERINNER U DE NAAM VAN: PAUL WIJNEN,

overleden twee dagen vóór zijn 92e verjaardag. U bezat wijsheid van het hart. U was een man met evenwicht tussen verstand en gemoed. Tegen spanning en druk hanteerde u een probaat middel: klussen. Dat werd voor u een schaduw-zijde van uw hoge ouderdom: dat uw greep, letterlijk, naliet. Maar uw wijsheid des harten vervloog nimmer. U leerde al vroeg dat het leven niet zo maakbaar is als Nederland sinds de tweede helft van de zestiger jaren (de tijd waarin Belfort gebouwd werd!) gelooft. U wist het anders. U stamde uit een van oorsprong groot gezin waarbinnen eindigheid en sterfte al op jonge leeftijd hun tol eisten. Uiteindelijk reesterden twee zussen en twee broers, van wie Jacques over-

leed toe hij negentien was. En uw moeder stierf kort daarna. Uw vader rechtte zijn rug en vervolgde zijn werken voor het dagelijks brood. Zo was toen het levensgevoel: men aanvaardde de feiten van het leven. Men verdronk niet in de wieling van het gemoed. Er wenkte een perspectief: de wereld lag open. U werd bedrijfsleider bij de HEMA in Eindhoven en Den Bosch, en kwam te land in Maastricht, waar uw hart werd geraakt tijdens de carnaval 1955. Na twee jaar verkering reikten Mia en U elkaar de rechterhand - een verbond dat dit jaar op 1 juli zijn 63e verjaardag zou hebben beleefd.... De wereld is niet alleen. Die gelovende visie gaf u nooit op. U schrok er niet voor terug om tegen de populaire stroom in te denken. Een man van stavast, maar nooit rigide. Wat Jos en Marc in hun Pa zo diep waarden: dat u uw doordachte mening gaf zonder te sturen. U liet hun ideeën in hen rijpen. Zo evolueerde u ook voor Nicky en Katinka van spelletjes-Opa tot de Opa die hun levenswegen verstond, doorgrondde. Die met vragen durfde te leven. Die vragen mondden op 12 december 2020 uit in hun voleinding. U ziet het ongeëvenaarde Licht; en in dat Licht komt u thuis in de zoete armen van hen die u voorgingen. Dank, Opa, Pa, Paul, voor uw wijsheid van het hart.

Adieu. Denkt u aan ons, en heel in 't bijzonder aan Oma? Tot later.

HEER, HERINNER U DE NAAM VAN: LIES SCHILLINGS,

94 jaar 'Het diepste leven is een schuwe hinde', dichtte Henriëtte Roland Holst. In deze zin zingt zij waarheid. Het diepste leven van een mens: wie zal het peilen? Dat kun je zelf nog niet eens, laat staan een ander - hoezeer ook getraind in het knijpen van de ziel. Het is met de ziel als met een hert: hoe meer je op het dier focust, des te schuwer wijkt het terug. Maar soms laat de ziel zich raken. Wij sluiten onze Lourdesweek steevast af met een zegening van alle pelgrims van onze groep. Die zegening bestaat uit een gebaar en een woord. Het gebaar: een handoplegging die uitmondt in een kruisje met heilige olie op het voorhoofd. Het begeleidend woord: 'Moge deze zalving alles helen wat in uw/jouw leven gewond is geraakt'. Woord en gebaar openen de ziel. Van iedereen. Zowel bij doorgroefde senioren, beurse zieken als bij duurzaam op redderen ingestelde zorgenden. Bij deze zin heb ik telkenjare aan u gedacht. U was er een van twaalf. 'Een schoon rooms gezin' waarbinnen het geloven zo vanzelf sprak als adem halen. Vijf gingen naar het klooster. U ging uw weerbarstige weg binnen de congregatie van de Kleine Zusters van Sint Jozef: dienen, dienen. Gehoorzaamheid, ook tegen het eigen intelligente inzicht in. Momenten die de ziel vrede geven: 'Hier doe ik het voor'. Momenten die een wond slaan in je ziel. En momenten dat jouw ziel een ander verwondt. Een fijnbesnaard mens zoals u is niet altijd de gemakkelijkste. In Wim van Kempen vond u de geestelijke begeleider met wie u kon spreken van hart tot hart. En u bloeide als verantwoordelijke voor muzikale opluistering van de liturgie in 'de Pollard' te Roermond. Uw weg ontgroeide het kloosterlijk regiment, maar bleef getekend door uw geloof: in uw werk in Valkenswaard en in uw dienen als kosteres en koorleidster in Malberg.

Een weg van weerstanden, zeker ook van uw eigen kant; maar het was wèl de weg naar Huis, naar een thuiskomst uit de ballingschap, zoals een van uw lievelingsliederen het zingt. De worsteling bleef. In de vierde week van de Advent werd het vrede; en op de dag vóór Oud & Nieuw baden wij u toe dat u nu uw herwonnen stem mag paren aan de harmonie der sferen. Het diepste leven heeft zijn schuwheid afgelegd.

De volgende bedrijven maken het ons mogelijk om het parochieblad ook voor 2021 in stand te houden:

Architektenburo Dautzenberg B.V. Cannerweg 270, 6213 BL Maastricht tel.: 043-321.47.05

Technisch Installatieburo Geelen

Limburgerstraat 77, 6267 CK Cadier en Keer tel.: 043-407.19.12 of 06-250.70.431

Walpot Uitvaartverzorging

Tongerseweg 114, 6214 BC Maastricht tel.: 043-361.28.05

beheerder uitvaartcentrum Ac. ziekenhuis Maastricht

Vereniging Scouting St. Theresia (www.sc-theresia.nl)

Elke vrijdag en zaterdag onder de Theresiakerk Meer weten: 06-1506694 of info@sc-theresia.nl

Sassen/Dielemans/Dickhaut Uitvaartverzorging

St. Maartenslaan 44 6221 AZ Maastricht tel.: 043-321.58.02 Groencentrum Biesland Cannerweg 262 6213 BL Maastricht tel.: 043-325.04.21

Priesters:

Pastoor-Deken J. Dautzenberg

Kapelaan Austin Joseph

Pastorie St. Servaas

Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht

Tel. 043-321 20 82

Kapelaan H. Garcia

Pastorie St. Anna-Lambertus

Dr. van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

tel. 043-343 29 29

Sint Anna-Lambertus

Parochiebureau St. Anna-Lambertus

Dr. Van Kleefstraat 12, 6217 JJ Maastricht

Tel. 043-343 29 26

Maandag - woensdag - vrijdag 9.00 - 12.30 uur

Mail: postannalambertus.nl

www.annalambertus.nl

Financiën

Kerkbijdrage

Administrateur Mevr. M. Thijssens

Tel. 043-343 29 26

Maandag - woensdag - vrijdag 9.00 - 12.30 uur

Uw bijdrage is welkom op:

postbank: NL70 INGB 0679815015

onder vermelding van:

Kerkbijdrage St. Anna-Lambertus

Stipendia:

Banknummer

NL70 INGB 0679815015

t.n.v. St. Anna-Lambertus

Pastorie St. Theresia

Pastoor A. van den Berg

St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht

Tel. 043-321 55 91

St. Theresia - St. Josef

Parochiebureau St. Theresia - St. Josef

St. Theresiaplein 8, 6213 CG Maastricht

Tel. 043-321 55 91

Iedere werkdag van 10.00 - 13.00 uur

Mail: info@theresiamaastricht.net

www.theresiakerkmaastricht.nl

Financiën

St. Theresia

ING bank: NL19 INGB 0001033892

BIC: INGBNL2A

Rabo bank: NL30 RABO 0131398334

BIC: RABONL2U

St. Josef

NL14 INGB 0001417423